

't Katrientje

september - oktober 2019

Beste ouders,

Nationale en internationale politiek beheersen het nieuws. Het intrigeert ons of laat ons koud, of ergens daar tussenin. We trachten de situatie te begrijpen, we doen uitspraken alsof we polytologen zijn. ik doe een oproep om, zeker in deze periode van het jaar, stil te staan bij de zingeving van het leven en de dood. Wat maakt ons gelukkig? Hoe streven we ons geluk en dat van onze kinderen na? Dit is een iets moeilijker issue om over te praten dan de politiek. Toch proberen zou ik zeggen.

Guy De Vries



Limericks uit 6A

Een meisje dat woont in Stabroek
Eet elke nacht een koek.
Ze heeft een hond.
Als die loopt, schudt hij met zijn kont.
Op school staat ze veel in de hoek.
(Shawn 6A)

Lien woont in een peperkoekenhuisje
En heeft een heel klein fornuisje.
Als ze kookt met een pan,
Krijgt ze een chique man
Maar die heeft wel een puis(t)je.
(Fien 6A)

Wie kent er juf Inger uit Stabroek?
Ze leest vast en zeker graag een boek.
Ze houdt niet van zeuren
en wie haar wil opbeuren,
geeft haar beter een koek?

(Maurin 6A)



Limericks uit 6B

Er was eens een jongen uit Lier.
Hij zag er uit als een mier.
Hij klom en hij klom,
maar hij viel om.
Hij werd vermoord door een deur op een kier.

Elisabeth

Er was eens een man uit Kapellen.
Hij durfde niet meer te bellen.
Hij ging naar de Haan.
En kwam er aan.
Hij zei : "Ik kom het je zo maar vertellen."

Chiel

Er was eens een jongen in Parijs.
Het was ijskoud en er lag ijs.
Hij viel op zijn gat
Alles was nat
Dat was dan de hoofdprijs.

Jesse

Er was eens een kat uit Aken.
Die kat kon ook heel goed haken.
Ze maakte een sok.
Die at ze toen op .
Sindsdien moet ze heel de tijd braken.

Sânziana



Limericks 6C



<p>Nina was op onze toffe school, ze heeft een supertoffe schoenzool. Ze leest graag een boek en komt uit Stabroek. En ooit wordt ze een beroemd idool.</p> <p><i>Louise</i></p>	<p>Uit Stabroek komt de lieve Lore, die was lekker aan het boren. Is ze dan niet te sterk voor zo'n zwaar werk? Ze keek in het gat en zag ...</p> <p><i>Nina</i></p>
<p>Aurélie zit op haar eigen paard. Ze hebben allebei een staart. Elke dag om acht uur, zit ze in het frituur. Ze eet van alles behalve taart!</p> <p><i>Celestia</i></p>	<p>Bette had een klein kannetje, die had een heel klein pannetje. Die heel de tijd kletste, die heel de dag schetste. Maar Bette is geen mannetje.</p> <p><i>Lucas</i></p>
<p>Er was een piraat met een scheepsmaat, maar hij was ook een goede soldaat. En hij at een koek met een heel leuk boek. En hij had een prachtig sieraad.</p> <p><i>Maarten</i></p>	<p>Lauren gaat naar het dierenzwembad, maar er was één ding dat ze vergat. Er waren ook dieren, die hadden veel spieren. Deze waren zo sterk als een rat.</p> <p><i>Lien</i></p>
<p>Er is een Lucas in de stad Luik. In het zwembad maakt hij een duik. Hij is veel te snel en trekt snel aan de bel. Hij heeft een sterke, stevige buik.</p> <p><i>Ricky</i></p>	<p>Haley zit in Stabroek op school en ik ben haar grote idool. Optreden kan ze niet, het is een knappe griet. Maar ze eet niet graag zure kool.</p> <p><i>Bette</i></p>

4A ging knutselen met de bewoners van het rusthuis ...

Wij zijn naar het rusthuis geweest en wij hebben een schilderij gemaakt. Ik met Jef en Paula en zij was een oude mevrouw. Het werd een boom met een wolk en een struik.

Jason

Wij waren naar het rusthuis gegaan. We waren aan het schilderen met de oma's. Die van ons heette Paula. We waren met drie. Iedereen had een mevrouw. Het was keileuk. Ik was met Jason. We kregen koekjes en een drankje en het was een mooi schilderij.

Jef

We gingen naar het bejaardentehuis. Toen we er waren moesten we per twee gaan zitten met één bejaarde. Ik met Irma. We moesten een schilderij maken. Toen we klaar waren mochten we een kleur kiezen. Daarna gingen ze onze handen verven. Dan moesten we ons geveerd hand op een groot doek zetten.

Lander

Het was heel leuk in het rusthuis. We hebben geschilderd. Het hand van de bekaarde was de boom, mijn hand en Ute haar hand waren de struiken. Ik heb geschilderd met Marie, ze is 89 jaar. We hebben ook een groot portret gemaakt. Toen moesten we ons hand schilderen en op een doek duwen. Dat was alleen voor 4A. Daarna hebben we koekjes gegeten. Daarna heb ik de afwas gedaan.

Elise

We zijn naar het rusthuis geweest. We hebben daar geknutseld. Ik vond het leuk dat we er geweest zijn. We hebben daar wafels gegeten en gedronken.

Tuur

Ik vond het leuk. We hebben een mooi schilderij gemaakt met Elise en Marie. We hebben een hand moeten zetten met verf. En we hebben ook een beetje gebabbeld.

Ute

Hallo ik ben Matthew Cannaerts. We gingen naar het rusthuis en we hebben geschilderd met bejaarden. We hebben een boom gemaakt met hun hand en een struik met de ons hand. Het was leuk.





We zijn naar het rusthuis geweest. We hebben nieuwe vrienden en vriendinnen ontdekt. Ze zijn lief, vriendelijk, maar ze zijn wel vele ouder dan Romy en ik. We hebben geschilderd met hen, één boom en twee struiken ernaast. Geen gewone boom en struiken, maar van onze handen. Het schilderij is voor de bewoner. Dag.

Doenja

We zijn gaan knutselen met de oude mensen in het rusthuis. We hebben een boom geknutseld en daarna geschilderd. Een boom en mossen. Ik zat met Sterre in het groepje!

Lena M.

We zijn met de klas naar het rusthuis geweest en we hebben geschilderd. Het was geweldig, echt superleuk. Je mocht iemand kiezen en met haar ga je schilderen. Echt supertoffe mensen. Het was de max. We hebben ook gelachen en gepraat en geschilderd en nog gegeten. Het was superleuk. We hebben geleerd hoe je met anderen en ouderen mensen moet praten. Je moet het ook eens doen! Superleuk!

Lotte

We zijn naar het rusthuis geweest en zijn daar met bejaarde mensen gaan knutselen. Dat was superleuk. Ik, Hanni en Maria hebben geschilderd. We hebben ons hand overgetekend en daarna hebben we daar een boom van gemaakt, dat was superleuk. We hebben ook fanta en koekjes gekregen.

Jules

Wij zijn naar het rusthuis gegaan. En toen hebben wij een boom geschilderd en twee struiken, met de bewoners. Ik vond het heel leuk. En we hebben onze hand afdrukken er op gezet.

Romy



Wij zijn naar het rusthuis geweest. We zijn gaan knutselen met oude mensen. We hebben een boom gemaakt met veel verschillende kleuren

Elin

We zijn naar het rusthuis geweest. We moesten eerst onze handen over tekenen. Dan gingen we erover met stift. Toen was het inkleuren met verf aan de beurt. We mochten zelf kiezen tussen alle kleuren. Guust

Het was superleuk. We zijn gaan schilderen in het rusthuis. De bewoners moesten hun hand + arm tekenen, dat was de boom. De leerlingen moesten hun hand over tekenen dat waren de struiken. Er waren 10 bewoners en we waren met 20 leerlingen. 2 kinderen kregen 1 bewoner. Aan die boom moesten we bladeren tekenen en we moesten ook bloemetjes maken. Het was lekker kleurrijk. We moesten ook onze hand afdruk op een groot wit doek zetten. We hebben koekjes gegeten en je kon kiezen tussen limonade of plat of bruiswater. Het was keileuk en er waren mooie resultaten!

Lena V.W.

We zijn gaan schilderen met de bejaarden. Het was superleuk met hun. Ik zat met Lena en Marie. Marie is een bejaarde. We hebben daarmee een schilderij gemaakt. Eerst moesten we haar arm en hand overtekenen als boom. Daarna moesten ik en Lena alleen ons hand overtekenen als struik. Dan moesten we de omtrek overtekenen met stift. Dat ging heel erg goed. Daarna gingen we verven. Eerst hebben we alles van de boom bruin geschilderd. Dan hebben we de struiken groen geschilderd.

Noor

We zijn naar het rusthuis geweest. We kwamen aan en we moesten per twee aan een tafel zitten. Toen kwamen er oma's aan, en onze (dus Lena en mijn mevrouw) heette Lea. We moesten een boom schilderen. Lena en mijn handen waren voor de struiken en die van de mevrouw voor de boom. We hebben de struiken roos gedaan en de stam en de takken blauw en we deden de kruin groen. Daarna hebben we ook nog roze appels in de boom gedaan. Het schilderij was af, daarna had de juf nog waffels bij, ze waren heel lekker. Je kon ook drinken er was platwater, bruiswater en limonade. Het was echt heel leuk.

Sterre



Familienieuws

Afgelopen periode verwelkomden we

Emily, geboren op 24 september 2019, een zusje voor Luna Persyn (6A).

Tist, geboren op 2 november 2019, een broertje voor Wies(1ka) en Hugo Kockx(2kb).



Afgelopen periode namen we afscheid van....

Paula Ryssens

Overgrootmoeder van Ella Van Hooydonek (5B)

